

Zaterdag 5 april 2008
ons 2 jaarlijkse walking/cycling diner.

'Om 11 uur starten we bij Ciska met koffie en iets lekkers.

Vervolgens gaan we een uurtje fietsen.

Tijdens onze 'omzwervingen'zullen we waarschijnlijk de soepbus tegen komen die ons zal voorzien van drinken, een broodje en iets warmes (geserveerd door Nico en Jan).

Daarna gaan we een uurtje wandelen in Delfse Hout we zullen dan weer in staat zijn om de fietstocht van wederom een uurtje te volbrengen.

Als beloning staat er bij Mariëtte een borrel op ons staat te wachten gevolgd door een gezamenlijk etentje. Kosten worden na afloop gedeeld.

We hopen dat we met vele zullen zijn (18 man en vrouwen).

Groet van Petra, Ciska en Mariette'.

De weersvoorspelling was regen, hagel en kans op onweer maar de weergoden hadden het beste met ons voor.

Toen we bij de Colman waren was er oa paella met vis, paella met kip, salades met van alles er op er bij en allerlei toetjes, het kon niet op allemaal!

Petra, Ciska en Mariette bedankt voor het organiseren van deze gezellige walking / cycling diner!!