

Hallo Zaterdag loopsters,

Zaterdag 5 mei 2018 starten we om 15.00 uur bij Ciska

Verslag van Zaterdag 28 april,

We kregen via de app van Paul een mooi foto van het keukenhof, hij heeft een gezelschap naar het Keukenhof gereden en mocht, zo te zien, er met hen ook naar binnen.

Nu we nog gebruik kunnen maken van de mooie wandelpaden van Midden Delfland zo vlak voor de deur had de gastvrouw bedacht dat de (2) loopsters mee gingen wandelen.

De Wateringse wandelaars zijn, op weg naar de Zwet, overvallen door een behoorlijke regenbui.

Twee van hen dropen naar binnen en al spoedig volgden er meer. De een was wat natter dan de ander, dit kwam omdat er enkele geschuild hebben begreep ik. De eerste twee dames hoorde ik lispellen dat ze echt niet van plan waren om met deze natte kleding nog te gaan wandelen.

En dan is het toch goed dat je met elkaar bent... je gaat gewoon wandelen, weer of geen weer je gaat gewoon , PUNT ;-))

Er was volgens mij maar èèn loopster die met stokken heeft gelopen en haar heb ik niet horen klagen over wegzakkende stokken dus het zal geen probleem zijn geweest.

We zijn van het startadres over het bruggetje naar de overkant gelopen en liepen verder over het verharde maar nog niet geplaveide fiets/wandelpad richting de molen. We zagen hier inderdaad dat de de brug en het wandelpad nog niet op elkaar aansluiten maar dat zal vast nog wel goed komen ga ik van uit. We konden prima van de brug via rijplaten naar het wandelpad lopen en zo vervolgden we de weg tot aan de Woudseweg, hier was een kantelpunt en besloten we rechtsaf richting de Lier te lopen. Bij een kruispunt(je) scheidde onze wegen, een groepje koos er voor om via het Woudzicht te lopen wat een mooi vergezicht heeft. Enkele van ons kozen voor de iets kortere route en uiteindelijk kwamen we allen bij de 7 Gaten uit en liepen we achter hen aan richting de Zwet waar de koffie nog aangezet moest worden.

Voordat de koffie met cake en slagroom gedeeld werd moest er gezongen worden voor de jarig geweest zijnde gastvrouw.

Er zat een luchtje aan de gesprekken die er gevoerd zijn tijdens de koffie?!

Oma's en opa's worden wel eens te kijk gezet door de kleinkinderen, dit zijn dan van die 'oeps' momentjes. Het zijn van die familie geheimpjes die liever niet naar buiten gebracht moeten worden maar dit hebben onze onschuldige kleinkindjes nog niet door.

Bv zit kleinkind met vriendjes in de auto met opa achter het stuur en horen ze kleinkind zeggen.... 'dit is dus de opa met de dikke buik'!? En vervolgens word er met pret in de oogjes gezegd... 'trek eens aan zijn vinger'.... opa kreeg het steeds warmer en draaide het raampje maar even open. ;-))

Kortom... we zijn vanmiddag nat geregend en liepen ons weer droog. We hebben gezongen, koffie gedronken met iets lekkers en hebben weer gelachen, ons weekend kon al niet meer stuk ;-)).

Zaterdag starten we in Wateringen is er afgesproken, tot dan.

Hallo Woensdagavond lopers,

Woensdag 9 mei starten we om 20.15 uur bij Paul

Verslag van Woensdag 2 mei,

Bij Jan het was nat en donkergrijs weinig hardlopers vier man en een stokker, die was iets eerder terug en wat bleek om 20,55uur was het droog en waaide het hard dus waren we al weer droog voordat we aan de koffie zaten.

Hallo Zaterdag loopsters,

Zaterdag 12 mei 2018 starten we om 15.00 uur bij Juliane

Verslag van Zaterdag 5 mei,

Het was vanmiddag prachtig weer om te lopen. De 2 heren liep op met maar 1 dame. En de 5 wandelaars liepen in 2 groepjes, zo kon je lopen bij het groepje wat jouw tempo liep. Diverse van de groep waren op vakantie of hadden andere bezigheden.

De lopers kwamen bezweet terug en de wandelaars hebben een mooi rondje gelopen naar en in Rijswijk. We liepen van de Bovendijk, langs de Stadsboerderij Op Den Dijk naar Rijswijk en verder op langs de molen en maakten ons rondje af weer richting Wateringen.

De koffie hebben we gedronken op het terras achter het huis. We hadden de keuze van wel of niet onder de parasol zitten hoe luxe wil je het hebben ;-)). De koffie met de door onze gastvrouw gebakken kokos en chocolade cake was heerlijk!

We hebben nog even getuind de druiven en kiwi staan te groeien maar nog net niet te bloeien, het rook er naar nostalgie.

Afgesproken is dat we na Pinksteren weer op donderdagavond gaan lopen.

Hallo Woensdagavond lopers,

Woensdag 16 mei starten we om 20.15 uur bij Peet

Verslag van woensdag 9 mei,

9 Mei: Bij Paul gestart, er waren nog minder hardlopers maar drie man en vier stokkers, rondje Wateringen- Van Luijklaan, Bovendijk, Lange Wateringkade en de Bult, gezellig koffie gedronken en het onderwerp was de vakantie, de vele verschillende bestemmingen en dat was leuk om het over hebben en vele verschillende manieren om weg te gaan.

Hallo Zaterdag loopsters,

Zaterdag 19 mei 2018 starten we om 15.00 uur bij Margret

Verslag van Zaterdag 12 mei,

Er waren vanmiddag 7 wandelaars en er was maar 1 loper, deze heer heeft z'n rondje alleen moeten lopen. Kan over de wandeling alleen vertellen dat het een rondje was van 5 kwartier. Ik was te laat om mee te wandelen maar wel op tijd voor de koffie. We kregen de koffie geserveerd in de serre met een super uitzicht op de mooie tuin. Na de koffie kwam er, voor de enkeling die er nog zaten, 'n fles wijn op tafel. Omdat je toch wel een reden moet hebben om op zaterdagmiddag een glaasje wijn te schenken hebben we getoost op het goede leven ;-)).

Er kwam oa een mooi verhaal boven tafel..... 2 van ons waren eens op een feestje waar de gastheer een glas zonder pootje had gekregen. Het kon niet anders dan dat hij de hele avond zijn glas in z'n hand moest houden en wat ook iedere keer bijgevuld werd. Deze anders zo'n correcte man kon die avond zijn dankwoordje niet geheel vlekkeloos uit z'n strot krijgen ;-)). Niet dat een van ons vanmiddag een dankwoordje uit ging spreken (had eigenlijk wel netjes geweest) maar het had geen probleem geweest, wij hadden wel een pootje onder ons glas ;-)).

Zo hebben we allerlei herinneringen opgehaald aan diverse feestjes die we met de groep hebben mogen vieren. Dit doet me weer beseffen hoeveel mooie, leuke maar ook verdrietige momenten we met elkaar hebben gehad en ook hoe waardevol dit is!

Afgesproken is dat we as zaterdag bij Margret starten en we dan ook de nieuwe praktijkruimte gaan bezoeken.

Hallo Woensdagavond lopers,

Woensdag 23 mei starten we om 20.15 uur bij Jan aan de Bovendijk

Verslag van woensdag 16 mei,

Afgelopen woensdag zijn we gestart vanaf het Poeldijkse pad.

Er waren slechts 2 harde lopers. De rest stokten. 4 stokkers, dus in totaal 6 man durfden het aan, op deze woensdag. Paul was er niet, dus iemand anders moest de leiding op zich nemen. Dat niemand van ons dat gewend is, konden we direct merken, want we waren nog niet in de startblokken, of er was al verwarring of we nou net wél of nog net niet konden starten.

Ondergetekende zat bij de stokker-groep, dus nadat de stofwolken van de start waren opgetrokken, zag ik de hardloopploeg al niet meer, dus hier het verslag van de stokkers. Jan K. wierp zich op als voorman. Aan hem werd namelijk gevraagd om zo smal en onbekend mogelijke paadjes op te nemen in de te volgen route. Nou. Dát hebben we geweten. Héél smal. Voor René was het nog niet smal genoeg, want die stuurde de voorman nog even langs de tuin van zijn neef. Helaas. Dat was een doodlopend laantje. Maar stoppen? Nee hoor. Hélemaal doorlopen tot aan het glas, en dan nog vragen of we niet lángs de kas konden lopen. Niet dus. Dus wij weer hélemaal terug, met als gevolg dat we dik 10 minuten te laat bij de koffie waren. Maar, Wilma zou Wilma niet zijn, als ze niet nog wat lekkers voor ons had weten te redden. Wilma, het was heerlijk! Bij de tweede ronde mochten wij zelfs ons eigen gebakje maken. Ter beschikking werd gesteld cake, spuitbus slagroom en een doosje aardbeien. Bowie (schrijf je dat zo?) liep likkebaardend tussen onze knutselwerken door. Wereldse problemen zijn niet aan de orde geweest deze avond.

Volgende week starten we aan de Bovendijk. Rij voorzichtig, denk aan mij, Andre van der V.

Hallo Zaterdag loopsters,

Donderdag 24 mei starten we om 19.30 uur bij Paul
en

Zaterdag 26 mei starten we om 15.00 uur bij Lizet

Verslag van Zaterdag 19 mei,

Er staat vandaag iets op het programma wat met wandelen gecombineerd kan worden, we gaan de nieuwe praktijkruimte van Margret zien.

De gastvrouw heeft van een van ons een fles champagne gekregen met de achterliggende gedachte dat we, door deze fles tegen de ramen stuk te gooien, de massageruimte officieel zouden openen.

Maar helaas... moedwillig of niet zij had deze fles heel wijs thuis laten staan.

Een kantoorruimte omgebouwd tot massagepraktijk. Het enige waaraan we konden zien dat er een kantoor in gehuisd heeft waren de velen stopcontacten.

Margret kan super trots zijn op deze eigenhandig opgeknapte ruimte.

Op een van de muren is fotobehang geplakt waardoor je het idee krijgt dat je in een bos vertoeft. En op deze muur (groen) is het interieur afgestemd. Dit maakt dat het een rustige en sfeervolle massageruimten is geworden waar allerlei behandelingen tot de mogelijkheid behoort. Ik zag oa een schaal staan met (hot)stenen, vele soorten massageolie voor ontspanningsmassage en stapels handdoeken in de kleur van de muur (bos).

Nadat we weer buiten stonden hebben we in overleg de route aangepast op de tijd die er nog over was van het loopuurtje. Mooi op tijd stonden we weer bij Ton voor de deur. Hij was er klaar voor en heeft ons verwend met koffie en taart. We hadden de keuze tussen appeltaart en kwarktaart allebei uit eigen keuken (oven/koelkast). Het aanbod om na de koffie een glaasje wijn te drinken hebben we maar afgeslagen want voordat je het weet zijn we langer aan het natafelen dan dat we aan het lopen zijn en dan is nu ook weer niet de bedoeling.

Afgesproken is dat we donderdagavond en zaterdagmiddag gaan lopen. Dit om de overgang van de middagloop naar de avondloop soepeltjes te laten verlopen.

Hallo Woensdagavond lopers,

Woensdag 30 mei starten we om 20.15 uur bij Jos

Geen verslag van woensdag 23 mei (gestart bij Jan van de Knaap)

Hallo Zaterdag loopsters,

Donderdag 31 mei starten we om 19.30 uur bij Mariëtte

Verslag van Zaterdag 26 mei,

Vanmiddag de laatste zaterdagmiddagloop, na vanmiddag starten we weer op de donderdag avond. Meer geluk dan dat het wijsheid was... onze startadres was bij Lizet dus vlak bij het strand. Het weer was prachtig en we hebben allemaal gewandeld Inclusief 2 honden en 2 mannen. Eén dame had zich aangemeld als 'terrasvulling'... althans dat had ik begrepen alleen bleek later dat ze kwam voor 'glasvulling', klinkt bijna hetzelfde maar is iets totaal anders ;-)). We zijn naar het strand gelopen en liepen er langs de vloedlijn totdat we de mannen met de honden tegen het lijf liepen. Voor ons een baken om omheen te lopen en met hen terug te gaan richting de koffie. Zo wisten we zeker dat we allemaal tegelijk aan de koffie konden. De ene dame die ipv wandelen is gaan shoppen kwam met een lege tas en nog volle portemonnee terug. Allemaal zaten we onder het parasolletje zo kregen we niet het warme zonnetje op onze bolletje. Na één bakje koffie of thee verdwenen de kopjes als sneeuw voor de zon en stonden er glazen op tafel?! Een damesbiertje? Ja! Slappe benen? 4% alcohol! Het ging razend snel allemaal maar he was wel gezellig en daar gaat het tenslotte om toch? Of lopen we voor onze conditie? ehhh Nou ja een ding weet ik nog wel... we starten donderdag aan de Colman, kunnen we in de nieuwe serre zitten. Maar eerst gaan we lopen natuurlijk.