

Hallo Zaterdagmiddag loopsters,

Zaterdag 8 september starten we om 15.00 uur bij Dorothy

Verslag van donderdag 30 augustus,

We zijn vanaf Dineke een rondje om het Waterpark gelopen en naar Den Haag overzijde links langs het water en hebben een aantal korte gesprekjes gehad met vissers.

Ook hebben we afval in de bak gegooid en door naar de oude molen uit 1892 in de polder achter de begraafplaats. Rondje om het Wilhelmina Park in Rijswijk en via de nieuwe Endehoekseweg het kan weer naar de koffie. Hierna gezellig thee en koffie gedronken en afgesproken volgende week 8-09 bij Dorothy, Wilma heeft open tuinen dag dus die is er niet. Paul.

Hallo Woensdagavond lopers,

Woensdag 12 september starten we om 20.15 uur bij Jan vd Kn.

Verslag van woensdag 5 september 2018,

Deze avond vertrokken we vanaf het Perenpad met 4 hardlopers en 4 stokkers. Wij hebben als stokkers onze ronde via Parijsplein, Hoekpolder over het bruggetje bij Cock Kuyper langs de Zweth, naar de Bonte Haas via het industrie terrein gelopen. De weersomstandigheden waren van broeierige aard, flink zweten dus, maar dat kan geen kwaad. We werden ter hoogte van van Vliet, tegenwoordig Renewi, ingehaald door de hardlopers die nog energie genoeg hadden blijkbaar, want die stoven naar het fietspad langs de Dorpskade om daar nog even wat meters te maken. Wij hadden onze ronde deze keer goed gepland, precies een uur over gedaan in een lekker tempo.

Aan de koffie, waar Hans van Adrichem en René Wijtenburg ook nog even gezellig aanschoven, stelde Hans Z even een paar vragen aan Paul over verkeersborden en hun betekenis. Dat viel nog allemaal niet mee omdat boven tafel te krijgen, al moet gezegd worden dat Peet Z. toch wel even liet doorschemeren dat hij gerust nog een keer rijexamen kan afleggen. Uiteindelijk bracht google klaarheid in hoe het nou echt zit, en heeft Paul ons het halve wetboek voorgelezen op dat gebied, en onder andere ook nog even over het links of rechts lopen langs de openbare weg. Bij dat laatste komt het er op neer, ondanks alle teksten daarover, dat je zelf mag bepalen wat het veiligste is. Terloops zwengelde Hans van Adrichem nog de situatie aan ter plaatse van de hoek Herenstraat en Plein, wie nou voorrang heeft, de fietser die recht doorgaat of de auto die afslaat naar het Plein. Na enige discussie werd een uitspraak gedaan waar Hans niet van overtuigd was. Hij gaat nu op advies de komende dagen/weken uitproberen hoe het daar zit. Dus als je Hans daar ziet fietsen dan weet je waarom Als gevolg van al die uitleg ging de tijd toch best wel snel voorbij. Voor volgende week is vastgesteld dat het startadres aan de Bovendijk is bij Jan Gaan we elkaar daar weer ontmoeten. Tot dan en daar. Groet, Jos

Hallo Zaterdagmiddag loopsters,

Zaterdag 15 september starten we om 15.00 uur bij Margret

Verslag van donderdag 8 september,

Vandaag waren we met ons tien, zeven wandelaars en drie hardlopers. Van de wandelaars weet ik dat ze richting Prinsenbos zijn gelopen en weer terug. Wij de hardlopers, liepen via het industrie gebied richting Kleine Achterweg waar we onze versnellingen hebben gedaan. Door naar het Prinsenbos. Het blijft een mooi stukje natuur waar het heerlijk lopen is en dat met een lekker

temperatuurtje. Kortom genieten. Om vier uur zaten we voldaan aan de koffie. Volgende week starten we in Honselersdijk bij Margret.

Hallo Woensdagavond lopers,

Woensdag 19 september starten we om 20.15 uur bij Rinus

Verslag van woensdag 12 september 2018,

Luiden, Met 6 stokkers en 6 runners stonden we aan de Bovendijk te wachten. redelijk weertje, weinig wind.. topavond.

We zijn met de runners naar de hoekpolder gelopen. En via de Bonte Haas weer terug. Best een tippel.. Terug aan de koffie en thee en koeken en druiven hebben we wat onderwerpen aangesneden. Het meeste niet voor herhaling vatbaar. Ook ging het over de werkuren die vrachtwagen- en buschauffeurs moeten maken om er een beetje lekker uit te komen. Valt allemaal niet mee. Ook schijnen pensionados goed aan het werk te kunnen (qua chaufferen), dus.. Ik kan me verder eigenlijk niet zoveel meer heugen van de avond. Het zal de leeftijd wel zijn..

Volgende week (bij Rinus in Den Hoorn) meer smeuge verhalen, heren. Tot dan, Marco.

Hallo Zaterdagmiddag loopsters,

Zaterdag 22 september starten we om 15.00 uur bij Mirjam

Verslag van donderdag 15 september,

In de ochtend kregen we van de gastvrouw een berichtje dat het in Honselersdijk prima weer was om te wandelen en te lopen....

Om verschillende redenen konden er diverse van ons er niet (bijtjids) zijn. Uiteindelijk kon Paul starten met 5 wandelaars en 2 loopsters.

De 2 appeltaarten die klaar stonden riepen ons al toe: 'eet mij, eet mij' maar nee er moest wel eerst inspanning geleverd worden ;-)).

We liepen richting de bloemenveiling waar nog hard aan de weg gewerkt werd. De wandelaars kregen van Paul daarom de instructie om niet links maar rechts af te slaan zodat zij niet door het zand en langs het asfalteren hoeven te lopen. De wandelaars hebben door een mooi en verrassend gedeelte van Honselersdijk gelopen hoorden we tijdens de koffie. Al zijn het, dankzij de opbreking, wel een paar dezelfde rondjes geworden. De lopers hebben diverse versnellinkjes en oefeningen gedaan en kwamen in de Wollebrand en op het wielercours uit.

Ruim op tijd waren de lopers terug, zij konden alvast genieten van het mooie weer op het terras. Tijdens de koffie werden we op de hoogte gebracht van de avonduren die er in deze buurt te beleven valt. Brandweer- en politieauto moeten nog wel eens opgetrommeld worden en de buurjongen die een paar jaar heeft moeten 'brommen' is weer terug. Een fiets werd van de week, om welke reden dan ook, tot in de naaf bekeken. En zo is het nooit saai in deze buurt.

Diana kwam nog even koffiedrinken en zij vertelde dat we bij haar Hara spulletjes kunnen bestellen (op haar persoonlijke app). Verder gaan we as zaterdag de verjaardag van Mirjam vieren, daarom starten we bij haar in Wateringen. Wel gaan we eerst lopen natuurlijk.

Hallo Woensdagavond lopers,

Woensdag 26 september starten we om 20.15 uur bij Nico (Zeg Maar)

Verslag van woensdag 19 september is er niet maar wel van het gezellige casino-avondje van afgelopen zaterdag,

Hallo Zaterdagmiddag loopsters,

Zaterdag 29 september starten we om 15.30 uur bij El in Naaldwijk

Verslag van zaterdag 22 september,

Wat een regen... Zal ik wel of niet gaan? Ik zou nog wat met Paul regelen dus toch maar in de regen op de fiets gestapt. Ik was niet de enige, we waren met 2 hardlopers en 7 wandelaars en het was zo waar droog toen we vertrokken naar het Uithof gebied. Heerlijk gewandeld door het groen en langs het Wenpad terug. We hebben alle nieuwe en grote huizen bekeken, er zijn er weer aardig wat bij gebouwd.

Ook langs de druivenmuur en de vorderingen van de bouw van het huis van Jim de Jong bekeken wat al aardig opschiet.

Daarna snel, droog en wel, op naar de koffie/ thee met heerlijke vlaaien ter gelegenheid van de verjaardag van Mirjam. Natuurlijk hebben we ook voor haar gezongen en later nog omdat het was gaan regenen geproost met een glas wijn. Zo gingen we voldaan weer naar huis ons klaar maken voor het volgende feest Volgende week starten we bij El om half 4 van haar nieuwe appartement, Tot dan.

Het regende 's avonds nog steeds dus met de auto naar Ojos in Monster voor het casinofeest ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Nico en 65ste verjaardag van Mariëtte die zaterdag echt jarig was. Na de felicitaties begonnen we met koffie/thee met wat lekkers en daarna al snel een borrel en, voor wie wilde, spel uitleg over het hoe en wat van blackjacken en roulette. Wij stonden zo gezellig te kletsen dat we nog niet in de gaten hadden dat Het Casino toch wel serieus al geopend was.

Later op de avond ben ik ook aan het gokken geslagen aan de roulette tafel met de rode fiches En nu weet ik wat ik al die jaren verkeerd gedaan heb als we eens een avondje naar het casino gingen durfde ik geen risico's te nemen daardoor won ik nooit want nu er geen echt geld op het spel stond deed ik dat wel en ja hoor Het ging als een speer Ik liep echt binnen Ha,ha.

Tussendoor hebben we onder begeleiding van Marco ons lied gezongen (op melodie van de Beatles, Obladi, Oblada...) Leuk Marco, goed gedaan. Daarna heeft Paul een kado namens ons allemaal overhandigd.

Na deze korte break weer gauw verder met gokken, ja het werkt toch wel verslavend En door overmoed en drank verlies je toch weer wat ook je verstand ;-))

Ik ben niet bij de Black Jack tafel geweest, daar moet je echt na denken... Wel of geen kaart? Wel of niet passen? Dus dan maar een gokje wagen Bij Black Jack was de vader van Daphne eerste geworden, Petra tweede en Jos derde. Petra kreeg ook nog een reisje Wenen (doosje met uien). Ha,ha, super leuk verzonnen.

Bij het Roulette was iemand van de familie eerste Desiree tweede En ik ben zomaar derde geworden Ja wie had dat nou verwacht ?? Kreeg lekkere chocolaatjes en ook nog een tegoedbon voor glittertattoo te laten zetten door Fenna en Demi, leuk hoor.

Het was een super gezellig en gelaagd feestje, Mariette en Nico, bedankt namens ons allemaal, Ciska.