

Verslag van ons jaarlijks uitje van zaterdag 5 april

Pas 'n paar dagen voor de datum ontvingen we het programma van onze jaarlijks uitje, een cadeautje voor Paul en Gerda:

- *Zaterdagochtend 5 april 2025 verzamelen we om 10.00 uur bij Cees (en El).*
- *Daar gaan we gezellig koffie/thee drinken met wat lekkers*
- *Rond 11.00 uur stappen we op de fiets voor een klein rondje richting centrum van 's-Gravenzande.*
- *Wij worden om 12.00 uur bij Eetcafé de Witte verwacht voor een lunch.*
- *Daarna fietsen we om 13.30 uur naar The City in 's-Gravenzande daar gaan we om 14.00 uur bowlen tot 15.00 uur.*
- *Om 15.00 uur gaan we een uurtje karaoke, we kunnen natuurlijk tussen door en daarna nog een drankje nemen.*
- *Rond 16.30 uur ronden we deze middag af en fietsen we, voor wie wil, gezamenlijk terug naar huis.*

Dit is in grote lijnen het programma voor 5 april 2025.

Zo gezegd (gemaild) zo gedaan, om 10 uur stonden de dames bij de Koraal voor de deur.

Wat heel jammer was is dat enkele van ons er vandaag door (onverwachte) omstandigheden niet bij konden zijn.

Gastheer Cees had zijn huiswerk goed gemaakt, hij wist nu dat er 18 dames en 1 heer op de koffie kwamen zo stonden er genoeg zetels klaar.

Paul en Gerda hadden voor de zekerheid de (entree)kaart voor dit uitje meegenomen wat heel goed was want anders hadden we hen niet binnen gelaten.

De dag begon met koffie en thee geserveerd door Cees en omdat Lenie, net als alle voorgaande jaren, op 4 april jarig is geweest trakteerde zij op cake en stroopwafels. We hebben wel eerst luid en duidelijk gezongen voor de jarige Lenie, dit was alvast een goed opwarmer voor de karaoke van vanmiddag. Zo zat de stemming er gelijk goed in.

Na het 2e bakkie zijn we naar beneden gegaan om buiten te poseren voor de groepsfoto van 2025.

Op de site kunnen we onze verouderingsproces goed volgen: hier staan de groepsfoto's van 1993 t/m 2025

In de 32 jaar zijn we inderdaad behoorlijk wat ouder geworden maar we 'doen' het nog en daar zijn we heel blij en dankbaar voor.

Ruim over 11 uur zijn we op de fiets gestapt, Ciska met een groen hesje aan fietsten ons voor.

Via een leuke route fietsten we richting 's Gravenzande. Om ons tot orde te roepen moest Paul zo af en toe wel op zijn fluitje blazen. Heeft Paul deze ontvangen bij het afscheid nemen van zijn werk bij de politie? Krijgen ze daar geen gouden handdruk maar een gouden fluit misschien?

Mooi op tijd (12 uur) kwamen we aan bij Eetcafe De Witte in 's Gravenzande, laat dit maar aan Ciska over en het komt allemaal goed. Het duurde even maar uiteindelijk stonden al de 18 fietsen op het Marktpllein van 's Gravenzande gestald èn aan een extra slot.

Uiteindelijk zaten we achterin de zaak gezellig aan een paar lange tafels. Om voor het personeel het niet zo moeilijk te maken kozen we allemaal voor een '12 uurtje voor de grote trek' zoals het op de kaart vermeld stond. We hadden dan toch nog wat te kiezen nml: tomaten of thaise soep, kroket of zalm en/of salade.



Hierbij nog wat drinken, wat hadden we het goed!

Wat ons opviel was dat van de 18 personen die om de tafel zaten er maar 2 dames zijn die geen grijs haar hebben en of deze 2 dames hun eigen kleur haar nog hebben vragen wij ons af ;-)). Maar deze grijze duifjes doen het nog goed dus we zijn nog steeds blij met

wie/wat en hoe we zijn en nog kunnen functioneren en hoeveel we nog met elkaar kunnen wandelen, praten en lachen wat ook heel belangrijk is vinden wij.

Geheel volgens plan zijn we rond 13.30 uur op de fiets gestapt, ja we hadden een strak schema en daar hebben we ons aan gehouden.



Aangekomen bij The City waren er 3 bowling banen voor ons gereserveerd, eerst onze schoenen verwisselen voor bowlingschoenen daarna waren we klaar om de strijd aan te gaan.

We begonnen met het invoeren van namen van de deelnemers, in mijn onschuld bleek dat ik bij de namen van onze baan een vinkje had gezet bij 'blok', geen idee wat daar mee bedoeld werd maar zo'n groenvinkje stond wel heel mooi achter onze namen vond ik. Tot onze verbazing kwamen de bowlingballen die richting onze gootjes rolden toch in het midden van de baan terecht en rolden

recht op de kegels af. Het duurde even maar toen ging er toch een lichtje bij ons branden, het groene vinkje bleek te staan voor 'rekje omhoog' dus afsluiten van de gootjes. Dit beviel ons zo goed dat we het groene vinkje maar hebben laten staan, en toch hebben we, ondanks het afschermen van onze gootjes, niet kunnen winnen, ken je na gaan hoe goed de andere dames en heer zijn met bowlen.

Na een uurtje bowlen was het tijd voor de volgende activiteit nml: karaokel! Hiervoor werden we naar een bus gedingeerd, aangezien zij vernomen hadden dat ons zangtalent niet echt TOP is kregen wij de goed geïsoleerde en afsluitbare bus.

Mee zingen met de geprojecteerde teksten kwam maar moeizaam op gang maar na een drankje waren onze kelen gesmeerd en lukte het zingen iets beter.

Na een uurtje zingen en polonaise lopen door de bus hebben we een afscheid drankje genomen en was het tijd om naar huis te gaan.

Paul en Gerda wij hopen dat jullie het goed naar jullie zin hebben gehad, wij in elk geval wel.

Ciska hartelijk dank voor het organiseren van deze dag en het voorfietsen want zo konden wij allemaal ons huis weer terug vinden.

