

Juli 2019...

Uitnodiging 1e lustrum loop: Beste "hard" lopers,

Wat gaat de tijd toch snel.

Het is alweer 5 jaar (16 juli 2014) geleden dat ik me bij jullie aansloot.

Tijd voor een klein feestje.

Graag nodig ik jullie en je partner uit op Zondag 14 juli 2019 om 09:30 bij: strandpaviljoen Zomertijd. De hardlopers gaan 'n uurtje "hard" lopen. De anderen kunnen gaan stokken, wandelen of gewoon even genieten van de mooie kust. Hierna zullen we om 10.30 uur gezamenlijk ontbijten.

Graag tot ziens op m'n 1e lustrumfeestje.

Sportieve groet, René

Vandaag. Zondag 14 Juli....

hadden wij een bijzonder speciaal ingelast samenzijn.

Mét partners! Nou! Dan moet er wel wat aan de hand zijn! En dat was ook zo.

René W. te W. heeft het zo erg naar zijn zin bij de hardloopclub, dat hij per maand dag en uur bijhoudt, hoelang het geleden is, dat hij zich bij onze beweging aansloot.

En omdat zijn Excel sheet hem niet bedriegt, kwam hij uit op het feit, dat dat vandaag precies 5 jaar geleden was, dat hij zijn eerste – zij het voorzichtige – schreden zette samen met onze club.

Proficiat René! Goed volgehouden! En vanwege dit heugelijk feit trakteerde Desiree en René ons op een ontbijtje. Nee, niet aan huis met ontbijtservice, maar we moesten ervoor naar het strand van 's-Gravenzande. En dat was niet alles, er moest ook nog gelopen worden.

Nou, alle gekheid op een stokje, het was gewoon reuze gezellig. Super leuk. Een super sympathiek gebaar. Namens ons allen: Dank je wel, René en Dees!

Op naar de volgende 5 jaar.

Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn. De schrijver van de tekst van het evenement-lied kon er helaas niet bij zijn.

Ook Jos moest vanwege minder leuke privé zaken verstek laten gaan.

Wij allen hopen, dat zij zich weer snel bij ons kunnen aansluiten. Sterkte gewenst!

Wij hebben een stuk gelopen op het strand. Wij liepen met Jan en Jeanette, die nog helemaal vol waren van de reizen die ze hebben gemaakt naar, maar ook in America. Indrukwekkend. Hoor. Al pratende en gezellig kletsende kom je er dan achter, dat je – als het gezellig is - gauw een eind weg bent op het strand.

Er waren ook mannen bij die hard liepen op het harde, maar ook soms op het zachte zand. Ze kwamen ons wel 6 keer voorbij. Heen en weer liepen ze, grote zand-wolken achter zich aanslepend.

Dank jullie allemaal wel, voor deze zeer gezellige zondagochtend met vriendelijke groet, André